

VERBORGEN SCHOON – (EN VIEZIG)HEID

De natuur zit vol schoonheid. Soms moeten je ogen wel een beetje geopend worden om die schoonheid te kunnen zien. Om het met de woorden van Johan Cruijff te zeggen: “je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

De Natuurtuin is een mooie plek om je ogen te laten openen. Bijvoorbeeld door naar een van de excursies te gaan die in de tuin plaatsvinden. De afgelopen tijd zijn er een aantal geweest, zoals de spinnen- en de nachtvlinderexcursie. Na afloop van deze excursies kijk je toch net wat anders naar je omgeving. Voor je het weet zie je overal spinnenpoep, herken je onmiddellijk het web van een hangmatspin en kun je 's avonds geen lamp meer voorbijlopen zonder te checken of er iets interessants rond fladdert.

Je moet dus wel een beetje oppassen. Het risico bestaat dat je het straks allemaal niet meer kunt loslaten. Het lukt je dan misschien nooit meer om rustig een stukje te wandelen zonder op je hoede te zijn voor al dat moois. Of nog erger: misschien ben jij over 20 jaar wel de expert die een excursie geeft in de tuin!



Spinnenpoep

PS. Dit is mijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief, omdat ik ga stoppen bij de Natuurtuin. Ik wil iedereen vooral de vrijwilligers en vrienden van de Natuurtuin bedanken voor de samenwerking. Ook wens ik iedereen veel succes en plezier bij het onderhouden van de prachtige tuin en het geven van de natuurlessen aan de Nijmeegse jeugd.

Niels Kerstes
Educatieve Ontwikkeling

EEN RONDJE DOOR DE TUIN MET MOEDERS UIT NEERBOSCH - OOST

Als je niet weet dat het er is, dan fiets je er misschien zomaar langs. De Natuurtuin ligt best een beetje verscholen tussen al dat groen. Zelfs mensen die in de buurt van de tuin wonen, weten soms niet van het bestaan van het mooie plekje af.

Op 31 mei kwam er via het Activiteitenplein Neerbosch-Oost een groepje moeders op bezoek in de Natuurtuin. Ik gaf ze een korte rondleiding en vertelde over de geschiedenis van de tuin en de verschillende landschappen en elementen die je er kunt vinden. Opvallend was dat veel van de moeders een erg goed oog hadden voor alles wat eetbaar was in de tuin. Ook kreeg ik aardig wat vragen over de eetbaarheid van verschillende planten. Zo leerden de moeders de tuin kennen en besepte ik dat ik waarschijnlijk niet lang zou overleven als ik ooit hopeloos zou verdwalen in de Nederlandse natuur.

Niels Kerstes
Educatieve Ontwikkeling

OP ZOEK NAAR SPINNEN(SPOREN)

Spinnen. Ze hebben geen al te best imago, wel heel veel poten, en bezorgen aardig wat mensen de kriebels. Maar op 19 juni liet kenner Mark Kirkels zien dat spinnen ook veel mooie en interessante kanten hebben. Tijdens de spinnenexcursie leerden deelnemers een aantal groepen spinnen kennen. Ook ontdekten ze hoe en waar je deze spinnen het beste kunt vinden.

Mark had wel eerder spinnenexcursies gegeven in de Natuurtuin, maar nog nooit was de opkomst zo hoog. Hij begon met een presentatie. Hierin vertelde hij over de verschillen tussen wolfspinnen, wielwebspinnen, springspinnen en hangmatspinnen. Ook bestudeerden de deelnemers verschillende spinnen die Mark had meegenomen uit zijn eigen tuin. Daarna gingen de deelnemers met Mark naar buiten, waar ze op zoek gingen naar spinnen en spinnensporen, zoals webben, leeggezogen prooien en spinnenpoep. Dankzij de regen die vooraf was gevallen, waren de webben (en daarmee ook de spinnen die ze gemaakt hadden) dit keer redelijk goed te vinden.



De excursie eindigde met een hoogtepunt: een vrouwelijke prachtspin bij haar kraamweb. Het vrouwtje bewaakt de eiercocon die ze in het web heeft vastgemaakt.

Baal je ervan dat je deze leuke en leerzame activiteit hebt gemist? Niet getreurd, want in de herfst geeft Mark weer een spinnenexcursie. Houd onze agenda en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Niels Kerstes
Educatieve Ontwikkeling

WIJ ZOEKEN NIEUWE EDUCATIEVRIJWILLIGERS

Het educatieteam is op zoek naar nieuwe mensen die het team kunnen versterken.

Wil iedereen die de nieuwsbrief leest kijken/navragen in zijn vriendenkring of er mensen zijn die interesse hebben om zich aan te sluiten bij ons team.

Mensen die interesse hebben kunnen een mailtje sturen met hun telefoonnummer naar educatie@natuurtingoffert.nl

We nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking.

Het kernteam educatie

HYENA'S SPOTTEN IN DE NATUURTUIN

Had je altijd al eens een hyena in het wild willen zien? Onlangs had dat gekund: er was een hyena in de Natuurtuin! Hij is zelfs op de foto gezet!

Ja, het is echt waar: er leven hyena's in de Natuurtuin. Het zijn alleen geen roofdieren met grote tanden, maar nachtvlinders.

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op 1 juli was er een nachtvlinderexcursie in de Natuurtuin. Onder begeleiding van nachtvlinderexpert Harm Alberts werden er vlinders naar de tuin gelokt. Harm smeerde verschillende bomen in met een mengsel van wijn en suiker. Ook zette hij met de hulp van een aantal deelnemers een doek op en hing daar een lamp in de buurt. Een echte nachtvlindermagneet.



Deelnemers wachten geduldig op de eerste vlinder.

Het was een frisse avond, dus er waren wat zorgen dat veel vlinders niet zouden vliegen. Uiteindelijk viel dat gelukkig best mee. Zo rond 23 uur begon het aardig druk te worden met nachtvinders. Naast de hyena werden er nog een hoop andere nachtvlinders met boeiende namen gespot, zoals het karmozijnrood weeskind, de bruine molmboorder en de ringspikkelspanner. Harm herkende de vlinders meestal al snel en wist er vol enthousiasme van alles over te vertellen.



Hyena, ringspikkelspanner en karmozijnrood weeskind (gefotografeerd door Harm)

De nachtvlinderexcursie is een mooie manier om wat van het verborgen leven in de tuin te leren kennen. Bovendien is het erg leuk om de tuin zo 's nachts te ervaren. Dus kom de volgende keer ook!

Niels Kerstes
Educatieve Ontwikkeling

VRIJWILLIGERSFEEST 7 JULI

In mei stond er eindelijk weer een feestje op het programma. Was het voorheen de Corona die ons binnen hield, nu was het de storm die roet in het eten gooide. Gelukkig kon nog voor de zomervakantie ons uitgestelde feestje doorgaan. Op donderdag 7 juli was het zover.

Het weer was prima, in de ochtend een buitje, verder een fris windje en in de middag zelfs af en toe een zonnetje. Prima om met de deuren open onder de grote luifel te genieten van een hapje en een drankje.

Om 16u was iedereen welkom. Met een opkomst van ongeveer 30 mensen was het gezellig vol.

Vele mensen hadden zich ingespannen om iets lekkers te maken: van citroencake tot worteltaart en van spinazie quiche tot couscoussalade. Heerlijke soepen als voorafje.



Arjan Vernhout van NL.Bloeit nam ons mee naar de inheemse plantentuin en hield een bevlogen verhaal over belang van inheemse planten en biodiversiteit. Waarom inheems? Planten die hier thuishoren, bloeien precies op het moment dat insecten ze het hardste nodig hebben. Enthousiast en vol wilde plannen kwam de groep terug. Op de open dag van NI bloeit op 27 augustus belooft het erg druk te worden.

Tijd voor een welkomstwoordje van onze 'gastspreker' Peter Engelhard die de honneurs waarneemt voor Stijn Verbruggen de voorzitter van het bestuur. Origineel en creatief:

“Doe de ogen dicht en waan je in een droom...met de drone vliegen we over de Natuurtuin:

Nu even iets uitzoomen...we zien hele hordes families met zoekkaarten op safari, 55 schoolklassen rondhuppelen en een heuse wadi in aanbouw.

Nu even inzoomen, we ruiken aan het Stinkend Nieskruid (Hatsjoe!) dicht bij ons eigen wormenhotel.

Onze fleurige boeketten zijn beroemd door geur en kleur. We zien een schat aan paddenstoelen op een excursie.

Maar we zien ook vele zwoegers in het moeras die handmatig de boosdoeners van het dichtgroeien te lijf gaan.”

Dan wordt Gerard Trines in het zonnetje gezet. Hij heeft ons jaren lang geholpen als systeembeheerder. Nu geeft hij het stokje door aan Manus... die ons nu met allerlei digitale perikelen gaat helpen.

Er wordt getoost en lekker gegeten en als om 19u een hele groep luidkeels het Nederlands lied vertolkt weten we dat het een sfeervol, gezellig feest is geweest.



Saskia Verschuren en Miek Schellekens

MUZIKALE AVOND IN DE NATUUR 21 JUNI



“Een mooie zomeravond. De geluiden uit de Tuin contrasteren met de klanken van de Harmonie. Een merel probeert de fluit te overstemmen. Kikkers in de vijver wedijveren met de bassen. Onder de sfeervolle overkapping genieten muzikvrienden. Genieten muzikanten van de prachtige ambiance.

Muziek en natuur een prachtige twee-eenheid “

Peter Engelhard

UITSTAPJE VRIJWILLIGERS EDUCATIE WOENSDAG 15 JUNI

De opwarming van de aarde houdt ons allemaal bezig.
Wat gaan we hiervan merken in onze Natuurtuin?
Is de wespspin hier al gesignaleerd?
Zien we al slakken, die beter tegen de opwarming bestand zijn?

Onze gedachten gingen terug naar de voorlaatste ijstijd, het Saalien zo'n 300.000 tot 130.000 jaar geleden. De ijskap liep vanuit het Noorden tot waar we nu de stuwwal aantreffen. Een ijstong van wel 200 meter dik, die ter hoogte van Groesbeek lag, duwde daar een hoefijzervormige wal op. Toen het ijs ging smelten, bleef er een kom over, waarin zich een leemlaag vormde. Het kalkrijke kwelwater uit de omliggende stuwwal verzamelde zich in de kom en een moeras, De Bruuk, was geboren. De Bruuk is inmiddels een Natura 2000 gebied.

Op 15 juni gingen we enthousiast op pad. Bij de ingang van de Bruuk, kregen we onder het genot van koffie en thee, van Henny de Water uitleg over de geschiedenis van het gebied in de afgelopen 100 jaar. Ontwateringsgeulen, om er landbouwgrond van te maken, mislukten telkens, uit de omliggende stuwwal bleef kwelwater binnenstromen. Nu wordt het waterpeil juist hoog gehouden om het blauwgrasland en het elzenbroekbos in stand te houden.

Op onze rondwandeling zagen we de gewone en gevlekte rietorchis, ratelaar, hengel, koekoeksbloem, zegge, moeraskartelblad, waterweegbree, waterviolier, valeriaan en in de verte de Spaanse ruiter. Een passant was op zoek naar ringslangen.

We hadden geluk bij het scheppen in een sloot, zowaar een larve van de salamander en veel schrijvertjes, bootsmannetjes en andere kleine waterdiertjes.

Na de wandeling gingen we voor de lunch naar boscafé de Zweef bij het zweefvliegveld. Deze vlakke ligt op het spoelzand, de Sandr, die ontstond toen het landijs ging smelten. Jan van Kessel, ex-zweefvlieger, vertelde ons honderduit over wat er allemaal bij zweefvliegen kwam kijken.

Het was een gezellige dag, waar we met plezier op terug kijken.

Marijke van Meekeren

NOTEER VAST IN DE AGENDA – 4 SEPTEMBER 2022

Op 4 september doen de Kinderboerderij de Goffert en de natuurtuin Goffert weer mee aan Fête de la Nature.

Deze feestelijke natuurdag staat bij ons in het teken van de oogst. Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen tot 8 jaar oud. Kinderen kunnen onder andere zelf graan dorsen, appels plukken, kruidenthee maken en aardappels rooien. Ook kunnen ze op zoek gaan naar waterdiertjes in het moeras van de natuurtuin.

De activiteiten beginnen om 12 uur en eindigen om 15 uur. Haal voor dat je aan de activiteiten begint een activiteitenkaart op bij de Kinderboerderij de Goffert. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Tot dan!



Natuurtuin Goffert & Kinderboerderij De Goffert

4 september 2022 12.00 - 15.00

educatieve natuurtuin goffert

DE GOFFERT

Een natuurfest met activiteiten voor kinderen tot 8 jaar

NATUURELIJK WERKEN, LEZEN EN SPIELLEN

Contact:
Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert,
Goffertweg 19,
6233 AA Nijmegen

024-3541729
<https://natuurtuingoffert.nl/>

 educatieve Natuurtuin Goffert